

Ingrijpende levenservaring (1996)

Tijdens de bevalling van mijn tweede dochter, die gelukkig in het ziekenhuis plaatsvond, ben ik bijna uit het leven gestapt. De bloedingen stopten niet en de angst van de artsen en het verplegend personeel was voelbaar toen zij met mij bezig waren. Na talloze bloedtransfusies konden we rond 7.30 uur in de ochtend opgelucht ademen en kon de prof vertellen dat er een einde in zicht was van de bloedingen en de angst om dood te gaan.

Deze gebeurtenis heeft bij mij een kanaal geopend waardoor ik me meer bezig ben gaan houden met creativiteit en spiritualiteit. Het was als het ware een pad dat belopen moest worden om mijn weg in het leven te vinden.

In deze zoektocht heb ik veel gelezen, de stilte als bron gevonden en heb ik mijn levenservaringen middels creativiteit vorm kunnen geven. Beeldtaal is zoveel krachtiger dan woorden, zeker als de beeldtaal ontstaat vanuit een diepe verbinding met de universele bron en je eigen innerlijke bron. Het pad van de ziel, het pad van het hart is uitgestippeld en je hoeft het alleen maar te volgen (2020).

Gedicht ontvangen van Krishna na een meditatie in augustus 2004

STROMEN

*laat de wind zachtjes ruisen
dein mee met het geluid
laat je meenemen door
de stroom*

*laat de zee zachtjes bewegen
kijk naar de golven
en dein met ze mee
laat je meenemen door
de stroom*

*laat de energie tot je komen
dein mee met dat wat
het je geeft
geef je over aan de beweging
aan de stroom
van het Goddelijke*

*laat je gedachten varen
geef je over aan de stroom
en beweeg mee
vol overgave*