

2020 Achtergrondinformatie Draak

In december 2016 begon ik met het maken van een slang omdat ik me wilde voorbereiden op het Amarupad, het thema van de spirituele reis in Peru georganiseerd door Silvia de Calisaya Chuquimia (<https://www.facebook.com/events/holistic-commons-of-greensboro/silvia-calisaya-chuquimia-the-peruvian-aymara-path/2023493901278803/>)

Amaru betekent slang in het Kechua- een universele taal in het Andes gebergte in Zuid Amerika. Zie ook: <https://www.huisartsenpraktijkamaru.nl/vanwaar-de-naam-amaru/>

Tijdens het maakproces werd de slang als vanzelf een draak. Opmerkelijk vond ik het dat ik tijdens het bezoek aan het Titicacameer in Peru rieten boten tegenkwam die een draak aan de voorkant hadden. De draak heeft een tijd onaf gestaan. In 2019 voelde ik de aandrang om haar goud te spuiten. Eind 2019 heb ik haar met veren versierd o.a. met veren van de buizerd die ik in Frankrijk gevonden had dat jaar. Ik kijk al een tijdje uit naar een dode buizerd om de kracht van deze vogel te mogen gebruiken. Januari 2020 vind ik er een die er gaaf uitziet. Dat is ongeveer een week nadat mijn gouden draak af is.



Ik heb de buizerd toestemming gevraagd om met zijn kracht te mogen werken. Nadat ik hem in de lucht zag vliegen en kwam hij achter me en verenigde zich met zijn vleugels op mijn schouders. Ik mag met zijn kracht werken, liet hij me weten.

Heeel lang geleden in 1997/1998 had ik een visioen in de tuin van toenmalige woning. Ik zag een hele grote roofvogel die ik niet kon plaatsen. nu denk ik dat het de buizerd was, die mij riep op mijn spirituele pad. Pas jaren later ben ik me gaan verdiepen in het Sjamanisme nadat ik eerst veel met stilte en Boeddhisme bezig ben geweest.